



Ved TORSDAGSKLUBBENS 25 års fødselsdagsfest.

Mel.: Alle sømænd er glade for piger...

Søndag, fjerde oktober er dagen, hvor vi fejrer en flot jubilar:
Fem og tyve er år'ne på bagen, STORT TILLYKKE! For sagen er klar!
Vi har Torsdagsklubben, hvor oplyst' vi bli'r - om mange slags emner
med fine værdi'r. Vi hører om lande i øst og i vest, og vi synger sange,
så lytter man bedst!

Mange fakta vi nemt kunne samle, der har været et kæmpe program!
Men den klub var jo "kun" for de gamle, pensionist sku' man vær', sikken skam!
For der kunne danses til folkemusik, og kigges på mode med hatte og strik,
samt spændende ture til Tyskland med mer'! Man spørg' nu sin sjæl: "Hør-
hvad vil du mon mer' ?"

Her i Bisserup er vi så trygge, det er slet ikke ked'ligt og trist
at bli' gammel, med kaffe og hygge bli'r man tværtom en klog pensionist!
For vi har jo klubben, til forskel fra Pub'en, så vanker der kaffe og kage m.m.
en lysbilledserie / musik og natur?, det' altid så spændn'de,
man glemmer sit ur!

Torsdagsklubben fik glæde af rammen, et forsamlingshus først måtte til.
Der man mødtes og spiste tilsammen, mange ildsjæle kom så i spil:
Bent Burmester, Connie, og så Thomas Toft, og William og Emma, Agnete m.fl.
foruden Nils Bak, som - var valgt kommunalt - han styrede mødet,
så intet gik galt!

Der blev stemt om et fast kontingent, valgt bestyrelse, formand blev Bent,
Frede Mikkelsen, han blev kasserer, Gerda Schack sekretær og vist mer'?
For når der skal søges om tilskud og støtte, så kan det kun nytte m. orden og pli,
foruden lidt kendskab til regler og love, og det havde gruppen
- og omhu og flid!

(Fortsættes på næste side)

Lise Kreipke var formand ret længe, 18 år har hun siden fortalt,
spilled' fint på forskellige strenge, der kom musiker', præster og alt,
hvad der kunne højne de gamle forfløjne med vidtåbne øjne med sang og klaver!
Kultur og naturen var fast på programmet, og det var berammet
til torsdag - og her!

Her i Bisserup er vi så glade, Torsdagsklubben er ”still going strong”
vores maver bli'r stærke og flade, gymnastikken hos Jytte er ”fjong”!
Og der kommer mange - med stave, - i bil, og andre de cykler i heltegen stil!
Men alle er vilde med den gymnastik, en prik over i'et
er Jyttes musik!

Her i Bisserup vil vi så gerne vær' på forkant - og ikke gå til,
prøver stedse at være moderne med computer og tablet i spil!
Så derfor vil Lykke dig hjælpe på vej, du kommer et stykke og føler dig sej,
når du skal ha' E-post og maile med børn, måske du på Face-book
tør tage en tørt.

Her i Bisserup er vi ej blinde for vor fortid, og gårde og hus'.
Med Annette du kan måske finde flere slægtled og måske bli' dus
med fremmede folk, som - du slet ikk' har kendt - nu er det familie, hvor du bliver
spændt! Måske vil du rejse til I-talien, hvor du fik familie
med blæk og med pen.

Her i Bisserup er vi lidt vilde, for en masse kan nemt la' sig gør',
og i dag holder byen sit gilde, pensionistklubben gider og tør!
Og derfor skal takkes de formænd og -piger, der stadig og fortsat ved roret vil stå!
Det er ikke smiger, men trygge vi siger: God vagt Kirsten, formand!
TILLYKKE OG SKÅL.

Eva Bagger

